

Verslag van een doorsnee bezoeker aan de Radiovlooiën markt te Rosmalen.

Tja een bezoek aan de radiovlooiënmarkt, een bijzondere happening. Maar wie is die gewone doorsnee bezoeker?:

In 1969 was luister amateur toen ik 9 jaar oud was, mijn vader, (enige jaren later PD0DGF, daarna PA3CZV) was een verfent knutselaar aan Radio's en radio zend apparatuur, dat was ook overgeslagen op mijzelf als ook op mijn jongste broer.

Op 14 jarige leeftijd heb ik zendexamen gedaan (na cursus bij de Dortse Electronika club) en ben daarvoor geslaagd in 1974, eveneens gelijk met mijn vader, toen PD0DGF. Echter toen moest men de leeftijd van 18 jaar hebben om een zendvergunning te verkrijgen. Ik mocht wel onder toezicht ( in dit geval van mijn vader) werken op de toen op de alom bekende 6 D-kanalen. Maar het geluk was toch een beetje met mij, toen ik 16 jaar oud was, wijzigde de wetgeving voor de vergunnings- leeftijd en kreeg toen de roepletters toegewezen P0EAC. Het heeft toen nog 12,5 jaar geduurd ik eer ik de gelegenheid had om mijn PE1 examen te halen. Met vlag en wimpel geslaagd en de call toebedeeld gekregen PE1NLF. Kort daarop gevolgd door PB0AKG en daarna PA3FSY.

Mijn broer PD0iNJ is meer de TV toestellen kant en later de Sonar en grondradar kant op gegaan, de XYL PD0RLC was ook al langer Luisteramateur, dus kortom wel een Radio amateur familie.

In mijn tiener jaren ging ik al naar de radio vlooiënmarkten toe te samen met mijn vader, quackelstein in Vlaardingen en een zeer bekende zaak in Den Haag, en een winkel toen in de Zwartjan straat te Rotterdam.

tja vele jaren zijn er voorbij gegaan, en toch maar weer een bezoek gebracht aan de vlooiënmarkt te Rosmalen. Het was die zaterdag zeer koud, met een windkracht 6 en Siberische kleding aan het immense parkeer terrein over gemarcheerd.

Wat mij opviel was de grote hoeveelheid auto's en volk, schijnbaar leeft het toch nog steeds wel deze radio hobby, en dat in een tijd dat iedereen achter de MAC en iPad zit.

Wat mij ook opviel was, dat op maar een schamele 10% van de auto's een zend antenne was te vinden, dit was in de jaren '70 toch wel anders wanneer je een radio amateur happening bezocht, het zag er dan zwart van de auto-antennes.

Nu bijna niets meer geen zend antennes's op een enkel na, soms ook nog hele bijzondere antenne's die mij met heimwee moet terug doet denken aan tijden van welleer! Ik heb toch auto's gezien met antenne's waar je echt van af vroeg of het nog wel verantwoord was om mee te rijden. Maar het was wel gaaf om te zien!

Een antenne op het dak, kleine tranceiver erin, er is toch niets zo fijn als in de auto alle gesprekken te volgen, zekers met de komst van D-Star is dit geweldig! Ik denk nog vaak terug in de jaren '60 en 70 aan PI3AMR, dit relais station was bijna door geheel Nederland te bereiken, het was er 24 uur per dag mega druk en super gezellig. Dit is later teniet gedaan omdat het te druk was, maar juist dit trok bezoekers, naar een relais zender luisteren waar af en toe iemand eens een keer QRV is, dat zoek je niet in een voertuig, je wilt luisteren, uur na uur.

Een voorbeeld van zo een D-Star Relais zender is PI1UTR, de antenne staat op de Zendtoren van IJsselstein op een aanzienlijke hoogte, dus een grote reikwijdte, ideaal voor het mobiele verkeer in een zeer grote omtrek..

Tja dat bedenk allemaal zo als ik op mijn gemak een km wandelt over de parkeer plaatsten naar de ingang van het Radio walhalla!

Binnen gekomen in de grote hal, na 7 Euro afgerekend te hebben, leek de tijd stil te hebben gestaan. Radio buizen volop, al miste ik toch wel de buizen van voor 1930, al waar het jaartal binnen in de buis in de glas- voet was gegraveerd.

Ik heb er vroeger veel gezien thuis bij mijn oude mentor PA0AM, erg mooi dat jaartal van binnen in de buis gegraveerd.

Op de diverse kraampjes kom ik veel onderdelen tegen die er ook al lagen in de jaren '70 , schijnbaar is dit roulerende handel, net als schilderijen, ik herkende toch wel veel uit mijn begin hobby jaren, echter vonkel nieuwe apparatuur dat was wel wat minder, op een aantal stands na, maar goed het is dan ook vlooiemarkt en is natuurlijk geen Amrato.

Ook de hoeveelheid grote antenne parken die je vroeger van veraf kon ontwaren in de hal ver boven alle stands uit was een stuk minder dan in mijn belevenis wereld, zouden er geen grote antenne's meer gezet worden op of na bij woonhuizen?

Het bezoeken van alle stands was een moeilijke zaak, omdat ik toch wel erg veel bekende tegenkwam, sommige vele jaren niet meer gesproken, een histories gesprek was het gevolg.

De koffie in het restaurant was van goede DE kwaliteit, dus met een aantal bekende amateur van welleer heel wat sloten koffie weg gedronken.

Veel geleerd en mij verwonderd dat er zoveel volk was, jammer dat het overgrote gedeelte erg grijs en gedateerd was.

Het prachtige staaltje met de hoogspanning's vlam, een de buis die erbij stond, naar ik schat dat er een 100Watt licht uit kwam, dat is wat de jeugd wilt zien!

Het aantrekken van jongeren zou misschien toch wel een goed idee zijn, bij de Jota worden jaarlijks vele activiteiten hier voor georganiseerd, misschien ook een goed idee voor deze jaarlijkse dag!

Afijn prima genoten maar ik bemerkte toch een verandering in het amateur zijn, wat ik dan bemerk kan ik moeilijk omschrijven, maar voelen doe ik het wel, is deze verandering een goed of slecht teken voor de toekomst?